

KAMPBOEKJE 2023 - CHIMAY SCOUTS GOOIK



Inhoud

VOORWOORD	3
VERTREK	4
TERUGKOMST (JONG)VERKENNERS, (JONG)GIDSEN EN JINS	4
CAMION	4
BEZOEKDAG	4
KAMPBEZOEKEN	4
TAKVERANTWOORDELIJKEN	5
BRIEFWISSELING	5
FIETSHELMEN EN FLUOVESTJES	9
THEMA – RODE LEIDRAAD	10
KAPOENEN	10
WELPEN	11
JONG VERKENNERS EN GIDSEN	12
VERKENNERS, GIDSEN & JINS	13

VOORWOORD

Jarenlang leefden de stammen van Chimay in vrede met de dieren. Sinds een paar weken begonnen stropers deze vrede verstoren... De stammen zijn ten einde raad.. . Op een dag hoorde het stamhoofd ,Blondahre, over een heldhaftige scouts ver weg van hun savanne. Hij nam onmiddellijk contact op en vroeg om onze hulp.

De leiding twijfelde geen seconde en besloot de stammen te helpen.

Het eerste wat moest gebeuren was de stropers identificeren en opsporen. Gelukkig is Tor een meester hacker en vond hij meteen alle informatie.

Hij vond onder meer dat de bende momenteel verstopt zit in de stad Chimay. Maar wat hij daarna ontdekte deed alle leiding beven... de bende is niemand minder dan de beruchte 6460 Wafalme deze bende is niet zomaar een groepje criminelen. Het zijn ijskoude killers met maar 1 doel, alle beschermde diersoorten vangen en verkopen. Niets staat hun in de weg.

De leiding begon te twijfelen.. wat moeten ze doen? Kunnen ze die stoere bende wel aan? Er is maar 1 oplossing, de hulp inschakelen van onze geweldige leden. Alleen samen kunnen we de stropers vangen en de vrede tussen de stammen en dieren herstellen.



VERTREK EN TERUGKOMST

VERTREK

Dit jaar gaan we opnieuw met de trein, dit zorgt voor nog meer avontuur. We spreken af op 16 juli aan het station van Halle om 7u45 stipt. Daar zal de leiding jullie staan op te wachten. Opgelet! Kom op tijd (de trein wacht niet).

WAAR ISDA?!?!

Coördinaten Google maps: 50.2882943, 5.4320754

Adres: Rue Boutonville 10, 6464 Chimay

TERUGKOMST (JONG)VERKENNERS, (JONG)GIDSEN EN JINS

Verkenners en jins komen terug op 26 juli. De jins, VKS en JVKS gaan mee terug naar huis met de leiding. Uur van aankomst komt de dag zelf op Facebook. (Dat is meestal rond 16u). Hierna wordt nog wel de camion uitgeladen, hierbij is alle hulp uiteraard welkom.

CAMION

De valiezen en fietsen kan je woensdag 12 juli tussen 8u en 10u komen brengen naar de scouts zodat deze mee kunnen genomen worden met de camion. Als dit niet gaat kan dit ook de avond voordien. De jins mogen met de leiding mee op voorkamp (dit is niet verplicht maar het zou wel leuk zijn moesten jullie er allemaal bij zijn, zo zien jullie ook al eens hoe een voorkamp in zijn werk gaat). Bij het inladen van de camion kunnen we alle hulp gebruiken, hiervoor spreken we af op 12 juli om 7u aan de lokalen.

BEZOEKDAG

De bezoekdag is dit jaar op zondag 23/07. Kom lekker genieten van een streekbiertje en een hapje om te eten. Het zal dan mogelijk zijn deel te nemen aan een wandeltocht door het mooie Chimay en er zullen ook verschillende andere rand-activiteiten voorzien zijn. Dit is het einde van het kamp voor de welpen en kapoenen, op het einde van de dag mag u uw kleine pagadder al terug meer naar huis nemen (de oudste moet je nog 3 dagen langer missen). De bezoekdag vindt plaats van 13u tot 17u.

KAMPBEZOEKEN

Dit jaar zullen we de kamp bezoeken een beetje anders aanpakken. In de loop van volgende week mag je zeker een telefoontje verwachten van de leiding om eens te horen of jullie nog vragen hebben en of een fysiek bezoekje nog nodig is indien je nog niets vernomen hebt van de takverantwoordelijke maar toch met een aantal prangende vragen zit aarzel dan zeker niet om onszelf te contacteren. Alle contactgegevens vind je terug op de volgende pagina.

CONTACT

TAKVERANTWOORDELIJKEN

KAPOENEN:

scoutsgooik@gmail.com

Contactpersoon: Tor Jacobs 0468/32/28/57

WELPEN:

scoutsgooik@gmail.com

Contactpersoon: Joran De Neef 0471/72/11/55

JONGVERKENNERS & JONGGIDSEN:

scoutsgooik@gmail.com

Contactpersoon: Stan Notaert 0497/92/80/02

VERKENNERS & GIDSEN:

scoutsgooik@gmail.com

Contactpersoon: Sander Baes 0496/46/01/44

JINS:

scoutsgooik@gmail.com

Contactpersoon: Sander Baes 0496/46/01/44

HOOFDLEIDING:

Sander Baes

Sander.baes@hotmail.com

0496/46/01/44

Stan Notaert

Stan.notaert@outlook.be

0497/92/80/02

BRIEFWISSELING

Gelieve voor de welpen & kapoenen al geschreven enveloppen mee te geven, indien mogelijk. Voor kaartjes volstaat een lijst met namen en adressen.

Brieven versturen doen jullie naar volgend adres:

Naam lid (dus de naam van jouw zoon/dochter)
SCOUTS GOOIK
Rue Boutonville 10,
6464 Chimay



WA KOST DA?

€140 voor kapoenen & welpen
€160 voor jvks, vks & jins

Voor tweede kind: 15 euro korting
Voor derde kind: 25 euro korting

Gelieve dit voor 10 juli (met vermelding
naam zoon/dochter + kamp Chimay) te
storten op het rekeningnummer:
BE98 7341 2219 9393



INSCHRIJVINGSPROCEDURE EN MEDISCHE ZAKEN

Via volgende link kan u het officiële inschrijvingsformulier/medische fiche voor het Scouts Gooik - scoutskamp 2023 terugvinden. Vul dit formulier dus enkel in als uw kind effectief mee zal gaan op scoutskamp:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeyX9kq5OJ3v0gB4_JltdqsRkRy-Kc0TTqdH8dls6W6CZHgg/viewform?usp=sf_link

Deadline: 7 juli 2023.

WAT NEMEN WE MEE?

We zijn op skoetekamp: dat wil zeggen dat we geen défiléekes gaan lopen. Laat je communicatiepakje dus thuis!

Daarnaast vragen we om alle kledingstukken en persoonlijk gerief duidelijk te voorzien van een naamtekenen zodat we niet met bergen anonieme was zitten!

TIP aan de mama's en papa's: Wanneer jullie de valies maken, doe het samen met jullie kapoen/welp. Zodat zij ook weten waar wat zit en op kamp dus goed weten wat ze wel en niet mee hebben en waar alles zit.

Ga op het einde samen het lijstje nog eens af. We hebben gemerkt dat kapoenen/welpen die meehelpten met het maken van de valies, beter hun spullen terugvinden.

Slaapgerief:

- Veldbedje of luchtmatras
- Slaapzak
- Pyjama
- Lievelings 'troetelroostknuffeldiertje'

Toiletgerief:

- Washandjes + handdoeken
- Tandborstel, tandpasta, bekertje
- Zeep
- kam

Zwemgerief: (in zwemzak)

- Zwembroek + badmuts
- Badhanddoek

Schoeisel:

- Sportschoenen / gemakkelijke schoenen (bv met plakkers ipv veters, voor welpen en kapoenen) (Liefst meer dan één paar als het andere paar al versleten is)
- Stevige stapschoenen
- (Laarzen)
- Waterschoenen! (voor in de rivier!)

Kleding:

- Ondergoed
- Kousen
- T-shirts
- Shorts
- Warme pull
- Lange broek
- Regenjas
- Pet!!!!

Varia:

- Bestek en bord / soepkommetje / beker (NAAM DUIDELIJK OPSCHRIJVEN!)
- Grote plastic zak
- Zonnecrème
- Veldfles (drinkbus)
- Klein rugzakje voor op de tocht
- Wasspelden om natte was te drogen te hangen
- Zaklamp (+eventueel nieuwe batterijen)
- Zakken voor vuile kledij in op te bergen
- Verkleedgerief (thema: "Safari")
- Identiteitskaart

Geld:

- Voor kapoenen en welpen: maximaal €5., dit kan je bij de leiding in bewaring geven.
- Voor jongverkeners en verkeners: niet te veel, er is eten en drank genoeg op het kampterrein maar denk aan een ijsje of een extra drankje dat je wenst te kopen op dagtocht, (ook dit kan bij de leiding in bewaring gegeven worden)

WAT NEMEN WE <u>NIET</u> MEE?

- Gsm's
- Tablet / iPad
- Slecht humeur
- Bergen snoep en koeken, niet meer dan 150 gram (wordt door de leiding in beslag genomen) ze krijgen op kamp ook af en toe een snoepje.
- Veel te veel zakgeld
- Zakmessen enkel (jong)verkeners mogen dit meenemen
- Een overbezorgde moeder of vader

Niet te veel meenemen, we zijn amper 7/10 dagen weg en denk eraan dat je zoon/dochter niet wordt overladen als een muilezeltje(!)

Indien uw zoon/dochter medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan zijn/haar leiding. (liefst op voorhand)

FIETS

Jongverkenners, jonggidsen, verkenners, gidsen en jins nemen de fiets **wel** mee op kamp.

(!) De fiets moet woensdagochtend 12 juli, bij het inladen van de vrachtwagen, tegen ten laatste 9u naar 't scouts worden gebracht.

(!!) Bij het terugkomen met de camion kunnen de fietsen op woensdagnamiddag 26 juli afgehaald worden (het concrete uur zal nog meegedeeld worden op Facebook).

FIETSHELMEN EN FLUOVESTJES

Wij hechten bijzonder veel aandacht aan de veiligheid van onze leden op tocht, zowel te voet als met de fiets. U mag dus zeker uw eigen fietshelm meenemen, maar zorg dan wel dat de naam er duidelijk opgeschreven staat. We zorgen ook steeds voor **fluovestjes** wanneer we op tocht gaan. Deze fluovestjes zijn voor het kamp allemaal gewassen en worden zo veel mogelijk door hetzelfde kind gedragen.

Neemt u liever zelf een fluovest mee? Vergeet dit dan zeker niet te labelen met de naam en tak van uw kind



THEMA – RODE LEIDRAAD

KAPOENEN

Beste kapoenen

Misschien hebben jullie het al gehoord, de stammen van de savanne hebben onze hulp nodig! Er zijn namelijk stropers die alle dieren willen vangen en doden om ze te kunnen verkopen en er veel geld mee te verdienen. De stammen willen absoluut niet dat dit gebeurt, ze leven namelijk al honderden jaren vredig samen met de dieren. Het stamhoofd Blondahre, heeft leider Stan opgebeld en gevraagd of wij de stropers kunnen pakken.

Natuurlijk, als beste scouts van het land, kunnen wij dit verzoek niet weigeren. We moeten hen helpen!! Leider Tor heeft de locatie van de stropers kunnen achterhalen en ze bevinden zich momenteel in Chimay.

Alleen is er een klein probleempje: de leiding kan deze criminelen niet alleen vangen en we hebben dus jullie hulp nodig, de allersterkste kapoenen van het land! Maar wees gewaarschuwd, deze stropers zijn niet zo maar criminelen. Het zijn de meest beruchte en gezochte mensen over de hele wereld. We gaan dus ons uiterste best moeten doen om hen te pakken te krijgen.

Jullie leiding is er zeker van dat dit zal lukken. We gaan trainen, sporten, zwemmen en vooral ons amuseren tijdens het spannende avontuur in Chimay, zodat we deze stropers een lesje kunnen leren. Wij kunnen alvast niet wachten om deze stropers samen met jullie te stoppen. Wees dus goed voorbereid voor deze spannende week. Trek jullie safari-outfit al maar aan want alleen zo zal het ons lukken!

Tot binnenkort
stevige linker

Goedaardige Specht, Ambitieuze Kapucijnaap en leidster Hanna

WELPEN

Boys en Girlz

Op een zonnige ochtend in de uitgestrekte savanne begonnen de dieren zich vreemd te gedragen. Het fluisteren van de wind leek hun angst in te boezemen. Een gevoel van onheil hing in de lucht. Plotseling drong het geluid van naderende motoren door tot in de verste uithoeken van het wilde land. Het waren de wrede stropers, die hun jachtterrein hadden gevonden.

De majestueuze leeuwen brulden luidkeels en waarschuwden de andere dieren voor de dreiging die hen te wachten stond. De olifanten trompetterden en de gazellen renden in paniek heen en weer, hopend te kunnen ontsnappen aan het kwaad dat op hen afkwam. Maar tevergeefs, een heleboel dieren werden gevangen genomen om later te kunnen



verkopen. In deze donkere tijden stond er een groep dappere rangers op. Ze waren vastbesloten

om de prachtige dieren te redden van de klauwen van de meedogenloze jagers. Ze proberen de jagers op te sporen maar kunnen ze niet vinden (dat zullen wel mannen van Chiro zijn 😊) en dus heeft de burgemeester van Chimay onze hulp gevraagd. Zodat wij de stropers kunnen opsporen en er voorgoed komaf mee maken.



We rekenen op jullie! Weest paraat!
Stevige linker
De leiding

JONG-VERKENNERS EN GIDSEN

Habari Jongverkenners

In het diepe, mysterieuze regenwoud van Congo leven jullie twee dappere leiders genaamd Kuiba en Ngumu. Al jarenlang beschermen wij de wilde dieren tegen allerlei gevaren, maar nu worden we geconfronteerd met een angstaanjagende vijand: de beruchte stroper Kutoka Bwawa.

Kutoka Bwawa is een legendarisch figuur, berucht om zijn meedogenloze strooptochten door het regenwoud. Hij maakt jacht op prachtige en zeldzame dieren, zonder enig respect voor de natuur en haar bewoners. We hebben vele malen geprobeerd om hem te stoppen, maar keer op keer ontsnapte hij onze greep. Onlangs is hij vertrokken op business trip naar Chimay en aangezien wij daar toch moesten zijn voor ons kamp leek ons dit de perfecte opportuniteit om hem te volgen en te proberen onderscheppen.

Vorige week hadden we een intens gevecht met Kutoka Bwawa maar we zijn uitgeput. We hadden al onze kracht en moed verzameld, maar het mocht niet baten. Kutoka Bwawa bleek te sterk en te slim. Met de moed in de schoenen beseften we dat we hulp nodig hadden. De hulp van de jongverkenners, Kutoka Bwawa heeft namelijk 1 zwak punt:



zijn lengte, hij is 2m10 dus bukken is moeilijk en aangezien jullie nog wat kleiner zijn dan de leiders zou een aanval met jullie erbij wel moeten werken. Wij leiden hem af en jullie verslaan hem met jullie speren en machetes. Er is nog 1 probleempje, na ons laatste gevecht was Kutoka Bwawa gewond geraakt en gevluht uit zijn schuilplaats dus we hebben geen idee meer waar hij zich bevindt momenteel. Maar samen kunnen we zijn locatie wel achterhalen door verkenningsmissies uit te voeren en vallen te plaatsen voor Kutoka. We verwachten de hulp van alle jongverkenners want deze opdracht zal niet makkelijk zijn dus tot op kamp!

Stevige linker Ngumu en Kuiba

VERKENNERS, GIDSEN & JINS

Dus zoals jullie al weten hebben de mannen ons van doen in den afrique. Die stropers moeten hun daar nimeer moeien en wij gaan daarvoor zorgen. Dat betekent dus training in schieten en survival om daar ni dood te vallen als nen dweis van de warmte. Maar pas op! In den afrique zitten er ook kwaai beesten waar we ons tegen moeten verdedigen. Da gecombineerd me van die vuile insecten of die bananenspinnen. Dus omgeving verkennen zal ook noodzakelijk zijn! Niet alleen dat maar de meeste van jullie gaan ook hun (voor)totem krijgen dus wees op jullie hoede want ge zult het ni zien aankomen! En ja jennes pakt uwen velo ma mee want we gaan in de regio ook spotten.



Verkies, tot dan heee!!

