

KAMPBOEKJE 2019



LECHTAL

LEDENLIJST

Beste ouders, hieronder staat de ledenlijst van iedereen die naar ons weten meegaat op kamp. Controleer aub of jullie zoon/ zonen er opstaat/ opstaan. Indien niet, gelieve zo snel mogelijk een mailtje te sturen naar scoutsgooik@gmail.com dan kunnen wij dit rechtzetten.

Boelens	Achiel	Vansteelandt	Miel
Pappaert	Jelis	Laroche	Robin
Jacobs	Tibbe	De Mot	Senne
Vervaet	Robbe	Goddeau	Maren
Schoukens	Robbe		
De Braeckelear	Jeroen	Doomst	Gust
Vervaet	Michiel	Demol	Nils
Van Eesbeek	Lander	Dries	Maxime
		Goddeau	Julle
Heymans	Brecht	Cogneau	Tobi
De Splenter	Kelso	Cogneau	Pablo
Vandam	Gunnar	Cogneau	Milan
Bouillon	Jules	Laroche	Elias
Jacobs	Tor	Goddeau	Jaden
Cocriamont	Sebastien	De Mot	Kobe
Baes	Sander	Nicaise	Noah
Notaert	Stan		
Goddeau	Jaen	Devillé	Tijl
De Neef	Joran	Doomst	Klaas
Van Laethem	Robbert		
Doomst	Nant		
Dries	Charles		
De Neef	Jennes		
Goddeau	Gijs		
Bouillon	Theo		

VERTREK

Wij vertrekken op dinsdagochtend 09 juli in piekfijn uniform. Wij krijgen het exacte vertrekkuur en locatie pas 15 dagen voor vertrek dus dan zullen wij dit posten op facebook en onze website (scoutsgooik.be). Normaal gezien zal het te doen zijn aan onze scoutslokalen en rond 8u 'sochtends. Vergeet dit zeker niet te checken want de bus wacht NIET!

Vertrektijd en locatie hier in te vullen:.....

Gelieve u ook te voorzien van een stevig lunchpakket voor onderweg!

De bagage gaat mee met de bus dus er moet op voorhand geen camion geladen worden. Neem dus jullie bagage gewoon de 9e mee.

`Vergeet zeker ook niet de REISTOELATING VOOR MINDERJARIGEN die jullie op het gemeentehuis moeten gaan halen voor elke zoon die met ons meegaat, anders geen kamp.

Geef bij het vertrek deze reistoelating, de medische fiche, de identiteitskaart en eventueel zakgeld aan de leiding af, bedankt!

BEZOEKDAG

Dit jaar is er geen bezoekdag omdat we zo ver weg zitten. De kapoenen en welpen gaan 10 dagen mee op kamp. ;)

TERUGKOMST

Na 10 dagen is uw zoontje alweer terug met een ervaring rijker! Jullie mogen hem dan ook oppikken op vrijdag 19 juli aan de scoutslokalen. Het uur van aankomst zal rond 08u 'sochtends liggen maar exact weten we het niet. Gelieve dus de avond ervoor ook eens te checken op scoutsgooik.be of facebook. Daar zullen we het exacte uur proberen te posten.

We laten ook wel altijd iets weten moesten we vertraging hebben.

ADRES BRIEFWISSELING

Omdat tien dagen toch lang zijn om uw teergeliefde koter te missen, kan u hem een briefje sturen op onderstaand adres: Hausnummer 79, A-6654 Holzgau, Austria

WAT KOST DAT?

De prijs per persoon bedraagt 350 euro. Er is ook 50 euro korting voor de tweede zoon en 100 euro korting voor de derde.

Dit moest normaalgezien al lang gestort zijn maar indien dit nog niet gebeurd is gelieve dit dan ASAP te doen.

rekeningnummer: BE79 7340 2845 2533

mededeling: betaling kamp 'naam zoon/ zonen'

TIJDLIJN

Laatste week juni: Leiding zal langskomen om kamp te bespreken!

Dinsdag 09 juli: Vertrek aan de scoutslokalen (tijdstip checken op website)

Gelieve stipt op tijd te zijn met reistoelating minderjarige, bagage, medische fiche en zoon natuurlijk.

Vrijdag 19 juli: Aankomst terug in Gooik. Exacte tijdstip en locatie ook op voorhand op de website checken

LOCATIE

We zitten dit jaar op kamp in het Lechtal te Oostenrijk. Dit is een prachtig dal te midden van Tirol. We zitten meerbepaald in een gebouw van JEKA genaamd Can-teclaer in het dorpje Holzgau. Bedden en sanitair zijn aanwezig dus het is geen typisch scoutscomfort maar extra luxe!

Wer zitten te midden van de bergen en door het dorpje loopt ook een mooie rivier. Tijdens het kamp zullen we ook enkele 'speciale' activiteiten doen. Plezier gegarandeerd dus.

WAT NEMEN WE MEE?

We zijn op skoetekamp: dat wil zeggen dat we geen défiléekes lopen en vrouwen zijn er al helemaal niet!

Laat je communicatiepakje dus thuis! Daarnaast vragen we om alle kledingstukken en persoonlijk gerief duidelijk te naamtekenen zodat we niet met bergen anonieme was zitten!

Documenten:

- REISTOELATING MINDERJARIGE. Europees verplicht voor elke minderjarige die zonder zijn ouder op reis gaat. (Af te halen in het gemeentehuis voor elke zoon. Anders kunnen ze niet mee vertrekken op kamp dus HEEL BELANGRIJK)

- Identiteitskaart

- Medisch fiche (ingevuld)

Slaapgerief:

- Matrasovertrek en kussensloop

- Slaapzak

- Pyjama

- Lievelings 'troeteltroostknuffeldiertje'

(GEEN veldbedjes dit jaar, er zijn bedden)

Toiletgerief:

- Washandjes + handdoeken

- Tandborstel, tandpasta, bekertje

- Zeep - kam Zwemgerief: (in zwemzak)

- Zwembroek + badmuts

- Badhanddoek

Schoeisel:

- Sportschoenen / gemakkelijke schoenen (bv met plakkers ipv veters, voor welpen en kapoenen) één aandoen en reservepaar meenemen

- Stevige stapschoenen

- Bergbotinnen (Zwaar aan te raden voor verkenners en jongverkenners want je wilt je enkel niet verzwikken op bergtocht)

Kleding:

- Ondergoed

- Kousen

- T-shirts
- Shorts
- Warme pull
- Lange broek
- Regenjas
- Pet of zonnehoedje

Varia:

- Keukenhanddoek
- Zonnecrème
- Veldfles (drinkbus)
- Klein rugzakje voor op de tocht (Grotere trekzak voor (jong-)verkenner)
- Wasspelden om natte was te drogen te hangen
- Zaklamp (+eventueel nieuwe batterijen)
- Zakken voor vuile kledij in op te bergen
- Verkleed gerief (thema: "apocalyps" bv: zombie, prepper, gasmaskers...)
-

Geld:

- Voor kapoenen en welpen: maximaal €5.., dit kan je bij de leiding in bewaring geven.
- Voor jongverkenner en verkenner: niet te veel, er is eten en drank genoeg op het kampterrein
maar denk aan een ijsje of een extra drankje dat je wenst te kopen op dagtocht, (ook dit kan bij de leiding in bewaring gegeven worden)

Wat laten we thuis?

- Bergen snoep en koeken, niet meer dan 150 gram (wordt door de leiding in beslag genomen) ze krijgen op kamp ook af en toe een snoepje.
- Veel te veel zakgeld
- GSM's, i-Pod, PS4 ...
- Zakmessen enkel (jong)verkenner mogen dit meenemen
- Een overbezorgde moeder of vader.

Opgelet!

- We vragen ook om een lunchpakket voor de middag van de vertrekdag mee te nemen.
- Niet te veel meenemen, we zijn amper 10 dagen weg en denk er aan dat je zoon niet wordt overladen als een muilezeltje(!)

Indien uw zoon medicijnen neemt, gelieve dit spontaan te melden aan zijn leiding.

KAPOENEN EN WELPEN

Het is dag 185 na de uitbraak.

Als u dit bericht ontvangt, betekent dit één ding, u bent een overlever van de gevolgen van de uitbraak van het X-virus. U heeft vragen, dit is normaal, in onderstaande brief zal ik proberen om zoveel mogelijk klaarheid te scheppen.

Het X-Virus, was een uitvinding van de Exon Groep, een invloedrijk Europees farmabedrijf. Het publiek werd verteld dat het X-virus ziektes kon vinden in het menselijk lichaam en deze vernietigen. Verder was het in staat slechte cellen snel te vervangen en zo zelfs natuurlijke verschijnselen zoals ouder worden tegen te gaan. De mensheid had nu de laatste grens overwonnen klonk het, de dood zelf.

We weten nu dat zulke verhalen te mooi zijn om waar te zijn...

Aanvankelijk was het virus een enorm succes, mensen bleven gezond of genazen snel van zelfs de ergste ziektes. Dit leidde tot een opschorting van de normaal legaal verplichte testperiode en een vervroegde massaverdeling aan het grote publiek.

Sommige mensen, zoals u en ik, waren niet meteen overtuigd en besloten maar even te wachten met 'het wonder medicijn', Gelukkig maar.

Ongeveer een week na inname van het virus zag men de eerste bijwerkingen, een toegenomen hartslag, lichaamstemperatuur en agressiviteit. Kleinigheden die aanvankelijk over het hoofd werden gezien, toegeschreven aan de vernieuwde levenslust van de mensen.

Na een maand waren er geruchten van de eerste aanvallen en mutaties, maar deze werden door de overheid doodgezwegen. Ongeveer drie maanden later was het niet meer mogelijk om het verband tussen de gebeurtenissen en het X-virus te ontkennen.

Maar we waren te laat... De gemuteerde wezens en lopende lijken zwermen nu over het verlaten landschap, als uitgehongerde beesten, op zoek naar prooi.

Er is echter licht aan het einde van de tunnel. Er is sprake van een antivirale, verborgen in de hoofdzetel van Exon, gelokaliseerd in de bergen van Oostenrijk.

Het is een kleine kans, maar wel een die we moeten grijpen. Daarom wil ik iedereen die nog een beetje leven in zich heeft, uitnodigen voor misschien wel de laatste expeditie van het menselijke ras.

We verzamelen bij zonsopkomst in Gooik, België, om dan onze lange tocht aan te vatten.

Getekend,

Amicale Sneeuwuil

Leider van de 41ste overleversgroep, WeBra.

JONGVERKENNERS

Het is het jaar 2130. Bijna een eeuw geleden werd de aarde verwoest door een nucleaire oorlog. 90% van al het leven op aarde kwam om, de continenten werden hertekend en ieder moet vechten om te overleven. Ons geliefd België is niet meer, het zeeniveau kwam zo hoog dat we ons moesten terugtrekken tot in de Oostenrijkse Alpen. Hier hebben onze voorvaderen overleefd met de schaarse middelen en ervoor gezorgd dat het menselijk ras overleefde.



We zijn ondertussen zelfs uitgegroeid tot een kleine beschaving: We hebben zo goed als alles wat we nodig hebben om een lang en gezond leven tegemoet te gaan: voedsel, medicatie, ziekenhuizen, scholen, een rechtssysteem,... Alles leek in orde te komen na een turbulente eeuw van oorlog en geweld, maar niets is minder waar...

De radioactieve straling heeft de atmosfeer zodanig veranderd dat er aliens uit een ander melkwegstelsel tot hier zijn gereisd om onze planeet af te pakken. Ze weten dat we kwetsbaar zijn en zijn daarom uit op onze grondstoffen, die ook wij nodig hebben om te overleven. De verschillende clans uit de Alpen, waaronder wij: Scouts Gooik, hebben zich verenigd om dit deze gemeenschappelijke buitenaardse vijand te verdrijven.

De Aarde is van ons! Dus jongverkenners, trek jullie meest post-apocalyptische outfit aan, pak jullie supercoole sci-fi wapens en let's kick some alien-ass!



Afwachtende Addax & Fiere Spotlijster

VERKENNERS

Yo de mannen,

De vakantie is begonnen, het goede weer is eindelijk gearriveerd en de examens zitten erop. Dat betekent natuurlijk dat het weer bijna tijd is om op kamp te vertrekken. Eindelijk! Een week verlost van het thuisfront en de dagelijkse sleur! Zoals gelle allemaal wel al weet gaan we dit jaar naar Oostenrijk, naar het dorpje Holzgau in het Lechtal om precies te zijn. Maar waarom, hoor ik jullie al denken? Awel, ik zal het jullie eens vertellen...



Een paar dagen geleden is het x-virus uitgebroken. Spijtig genoeg wilt dat zeggen dat iedereen die het oploopt verandert in een zombieachtig wezen dat alles en iedereen aanvalt en zo het dodelijke virus verspreid. We zullen het dus maar zombies noemen om het simpel te houden. We denken dat het virus is uitgebroken door een recent ontwikkeld wondermedicament dat het eeuwige leven belooft. Gelukkig waren alle pienter mannen van't scoutte slim genoeg om die kwakzalverij niet te geloven dus wij zijn nog allemaal dik oké.

We hebben al contact opgenomen met een Europese prepper-organisatie genaamd JEKA. Zij komen ons 9 juli oppikken met een bus en gaan ons naar Holzgau in Oostenrijk brengen. Daar gaan we een commandopost inrichten in een gebouw dat de codenaam 'Canteclær' heeft gekregen om van daaruit te overleven. In de bergen leven namelijk veel minder mensen dus we kunnen daar de storm uitzitten tot alle zombies omgekomen zijn van de honger. Volgens de mensen van JEKA ligt de hoofdzetel van de megacorporatie die het virus op de markt gebracht heeft ook in die streek dus wie weet kunnen we zelf een antivirus vinden voor de mensen thuis?



We verwachten jullie dus allemaal om 9 juli bij zonsopgang aan de scoutslokalen om van daaruit op ons avontuur te vertrekken. Voorzie jullie van survival-gear en genoeg supplies om een 10-daagse expeditie te overleven. Vergeet zeker ook geen goeie treksak en bergbotinnen om onze expeditie in de bergen tot een goed einde te brengen.

En wees er stil over want we kunnen niet al het Gooikse gepeupel meenemen op de bus.

Met een stevige linker,

De verkennerleiding

Gemoedelijke Olifant & Kleurrijke Salangaan

NUTTIGE INFO

Takverantwoordelijke:

Kapoenen:

Michiel Vervaet

0478 57 93 40

Welpen:

Robbe Schoukens

0498 20 22 22

Jongverkenners:

Robbe Vervaet

0479 20 79 72

Verkenners:

Jelis Pappaert (Hoofdleider)

0475 73 41 31

Adres Scoutslokalen:

Mgr. Abbeloosstraat 10a 1755 Gooik

Adres Oostenrijk:

Hausnummer 79, A-6654 Holzgau, Austria

Website scouts:

www.scoutsgooik.be

MEDISCHE FICHE

Deze medische fiche moet door de ouders en/of arts ingevuld worden.

Op deze manier beschikken de begeleiders over de nodige informatie om uw kind een onvergetelijk kamp te bezorgen.

Gelieve deze bij het vertrek aan de leiding te overhandigen!

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt enkel verspreid bij de leiding van uw kind.

Naam: Voornaam:

Adres:
.....

Telefoonnummer:

Geboortedatum:

Geslacht: M/V

Wie kan er gecontacteerd worden tijdens het kamp?

Naam: Telefoonnummer:

Naam: Telefoonnummer:

Naam: Telefoonnummer:

Naam: Telefoonnummer:

Contactgegevens van uw huisarts:

Naam: Telefoonnummer:

Kan uw kind deelnemen aan alle activiteiten, aangepast aan de leeftijd?

Sport: ja / neen

Spel: ja / neen

Staptochten: ja / neen

Zwemmen: ja / neen

Andere:
.....

Heeft uw kind bepaalde ziektes gehad of heelkundige ingrepen waarvan de leiding op de hoogte moet zijn?

.....
.....
.....

Heeft uw kind een ziekte of handicap (suikerziekte, astma, huidaandoeningen, epilepsie,...)

.....
.....

Is uw kind allergisch voor bepaalde geneesmiddelen?

Moet uw kind een speciaal dieet volgen (lactosevrij, geen varkensvlees, bepaalde allergieën)?

Zijn er andere punten waar de leiding rekening mee moet houden (vlug moe, bedwateren, slaapwandelen,...?)

Is uw kind gevaccineerd voor tetanus? Ja / neen.
In welk jaar?

Moet uw kind tijdens het kamp bepaalde geneesmiddelen nemen? Welke, hoe dikwijls, hoeveel? (naam geneesmiddel, wanneer, X/dag, hoeveelheid?)

Zijn er nog andere inlichtingen of opmerkingen die u aan de leiding wilt meedelen?

Ik, vader / moeder / voogd van geef mijn zoon de toelating om mee te gaan op kamp van 22/07/2018 tot 01/08/2018 georganiseerd door scouts Gooik ST-Niklaasgroep.

Datum + Handtekening: